

From: Michel Berte <mberte@telenet.be>
Subject: Fwd: Africamuseum draft final
Date: 13 June 2019 at 16:24:01 GMT+2

Beste vrienden, rond Congo en het Africamuseum had ik graag enkele bedenkingen geplaatst,

Nu de controverse wat geluwd is in de media en de commotie rond het Africamuseum verstild ..de bakken kritiek die de directeur te beurt viel , het restaurant Tembo had te weinig Afrikaanse gerechten op het menu ..de duidingen op de vitrinekasten moesten anders ..zelfs de VN bemoeide zich , gaat A-C op pad om de leden een eigen mening te doen vormen rond dit gebeuren.

Hoe de sfeer kan veranderen als men denkt dat in 2010 David Van Reybrouck en Reynebeau bij de presentatie van het "Congo, een geschiedenis" de hoop uitspraken "dat koning Albert II even hartstochtelijk van dit land mag houden. Met de meeste hoogachting..."

In de veel bekeken uitzendingen van de VRT" vrienden van de kolonie " (men spreekt niet meer over ex kolonialen !)

Kwamen vooral mensen aan het woord die geen familie hadden of die in Congo verbleven , weinig missionarissen of nonnen , of Belgische ambtenaren kwamen aan het woord. De kritiek gaat vooral op tijdperk Leopold II

Mijn tante non Tante Simone sprak altijd met veel affectie over " haar zwarten " én eerbied voor President Mobutu..

Tweemaal zijn de haar geliefde dorpelingen haar komen verwittigen : " ma soeur les simbas sont là !"zodat ze kon onderduiken in de brousse..

Het liefst van al wilde ze sterven in haar geliefde Congo..maar de Congregatie vn haar medezusters in Namen heeft er anders over beslist..ze is op haar 92 schielijk ingeslapen terwijl ze haar brevier bad.

Zij hield van de Missa Luna en de Messe des Savanes , gezongen door een koor gesticht door Pater Guido Haazen.

<https://www.youtube.com/watch?v=9qXO6nmWecY>

België heeft in de Arabische Somalische oorlog gevochten tegen de Arabische slavenhandelaars en

Dhanis en Lippens en Debruyne werden om die reden door het Koningshuis uitgestuurd .

In de Arabische Somalische oorlog werden ze naderhand vermoord en hun afgehakte handen werden naar Sultan Sefu gestuurd , typische straf van de Sharia

De foto's die we zien , alsof Koning Leopold dat zou bevelen hebben , zijn eigenlijk een Islamitisch gebruik en de overheidsmacht deed soms beroep op de stamhoofden , die zelf dan weer die afschuwelijke "straf " van de slavenhandelaar geleerd hadden .

Trouwens wordt die straf hedentendage uitgevoerd in Saoudi Arabië.(ook bij kinderen)

Het was ironisch genoeg de man van Queen Victoria van Engeland, namelijk Albert , neef van Leopold II, die al zijn energie stak in de "abolition" of afschaffing van de slavenhandel in Londen, en dit tegen de gangbare mening van de Engelse regering

"Het Westen " heeft de morele plicht om Africa te helpen , zo vertelde Prof Peter Piot, directeur van UNAIDS, en een van de ontdekkers van het Ebolavirus.

Hij probeerde president Mbeki van Zuid-Afrika te overtuigen om HIV-remmers toe te dienen aan HIV-lijdgers , spijtig genoeg en na 300000 doden , gaf hij toe.

Ook Mobutu zag het gevaar niet in van HIV of " le Sida" , smalend door hem "le Syndrome Imaginaire Des Amoureux" genoemd.

Ook in Rwanda verloren veel kinderen hun ouders door de besmetting en vele onder de kinderen geraakten ook besmet, een hele generatie stierf uit, alleen grootouders en kleinkinderen bleven over.

Ook de ontdekking van de kiemdrager in de brousse van Ebola , mogen we op het Belgisch palmares schrijven..

Het prachtige boek van William Cose (vader van Glenn Close !) de privé heelmeester van Mobutu (en directeur van Mama Yemo Hôpital) "Zuster Veronica , het drama van Yambuka "en de opoffering van de Zusters van S Gravenwezel aldaar !

Ik stootte enkele jaren geleden het korte bericht in de Libre Belgique.

Van een Congolees, "le Président de l'Association des travailleurs Congolais" demande à la Belgique de poursuivre son rôle de civilisation " (dixit)

Over de "teruggave van stukken uit het Museum" wil ik nog dit zeggen, er is weinig of geen vraag geweest van de Congolese regering , ook onze vriend cardioloog Pierre Mubyamba zei ons : Il ne faut pas les rendre , Ils vont les vendre !

Sommige stukken werden idd gerestitueerd en werden nadien gespot bij de antiquars van de Zavel ! De beroemde Spijkerman vn de koning bv lees DS, blijft gelukkig in het museum en is een van de meest waardevolle stukken dat u straks zal zien.

Een ander merkwaardig opmerking van Pierre Mubyamba , "je suis devenu Cardiologue , tout je dois aux missionnaires qui m' ont formé, mais c'était de Flamands et je leur reproche qu'ils ne m'ont pas appris le Flamand" !

Wat ons bezoek van het museum betreft wil ik er wel op attenderen dat sommige gidsen ,en dit is hun volste recht, hun verontwaardiging uitten dat de zwarten in hun naaktheid worden getoond, dat tot dispuut leidde in de groep bezoekers ,waar ik getuige van was bij een vorig bezoek. Er werd opgemerkt door een Vlaamse arts die in Congo gewerkt en gewoond heeft, dat de Grieken en Romeinen de naaktheid in beelden toonden, en daar weinig mensen aanstoot aan nemen.

Het is een leerschool voor beide gemeenschappen hoe om te gaan met ons gemeenschappelijk koloniaal verleden , ik vraag uw begrip hiervoor.

Tot slot wat wetenschappelijke info :

Op de conferentie van Berlijn in 1884 waar afgevaardigden van 14 Europese landen zetelden, werd met de " akte van Berlijn " Congo Vrijstaat , rechtstreeks toegewezen aan Leopold II .

Het Belgisch Parlement was allerm minst enthousiast , en verleende Leopold II de toestemming om,als staatshoofd op te treden. Stanley, die Afrika goed kende ,treedt in dienst en zal de koloniale ambities van de koning realiseren.

De handel in ivoor en rubber zullen eerst de beurs van Leopold II en nadien de Staatskas spekken. Later zal de Vrijstaat overgaan in een Belgische kolonie en nog later onafhankelijk worden op 30 juni 1960.

De collectie van het museum is niet allen visueel maar bevat ook een enorm depot van niet getoonde stukken , 150000 stuks.

Het bevat 160000 ethnografische en antropologische resten , de afdeling zoölogie telt meer dan 10 miljoen specimen , de ethno-musicologie 8000 instrumenten , naast 2500 uren opnamen van traditionele muziek, het xylarium 56000 houtsoorten en het volledige archief vn Stanley is te consulteren.

Het museum bevat ook een copie van de oudste , echte wiskundige vondst ter wereld, het ISHANGO beentje (mét priemgetallen !!) Het werd ontdekt door Jean de Heinzelin de Braucourt.

Het nieuwbouw - renovatieproject van het Africamuseum is het oeuvre van onze beroemde architect Stéphane Beel.

Beel wilde geen ingang aan het oude geklasseerde gebouw plaatsen en de om prachtige parktuin niet te beschadigen ,ontwierp hij een tunnel die ondergronds toegang verschaft en toch vanuit het ramencomplex een mooi panoramisch uitzicht geeft op het prachtige klassieke gebouw van en tuin.

De architect van het oude gebouw is de Fransman Charles Girault die ook "Le Petit Palais " rond die tijd creëerde.